

Zegening

Heer, U die uw dienaar Abraham terugriep uit de stad Ur in Chaldea en die over hem waakte tijdens al zijn omzwervingen; U die het Joodse volk door de woestijn leidde; wij vragen U ook om uw huidige dienaars te zegenen en over hen te waken, die uit liefde voor uw naam door de straten van **Grañón** gaan op hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.

Wees voor hen

- een reisgezel
- een gids op hun kruispunten
- versterking tijdens vermoeidheid
- een schuldplaats bij gevaar
- hun bron van hulp tijdens hun reis
 - de schaduw in hun hitte
 - het licht in hun duisternis
- de troost bij hun verdriet en de kracht van hun voornemen

Zodat zij, onder uw begeleiding, veilig en ongedeerd hun eindbestemming mogen bereiken en gesterkt met dankbaarheid en kracht, veilig en vol van vreugde, terugkeren naar huis. Door Jezus Christus, onze Heer Ga in de naam van Jezus Christus en bid voor ons allen in Compostela.



Hospital de Peregrinos San Juan Bautista de Grañón

A vondgebed

We beginnen met een paar minuten stilte om de dag te overdenken, om te overdenken wat vandaag goed ging en wat minder goed ging, wat onze successen en mislukkingen waren.

Hymne

Zoals het kind dat niet kan slapen
tenzij het zijn moeders hand vasthoudt
zo is mijn hart in uw handen, God,
aan het einde van de dag.

Zoals het kind dat weet
dat er iemand waakt
over zijn onschuldige hoopvolle slaap
zo rust mijn ziel veilig
wetend dat U over mij waakt.

U zult mijn laatste bitterheid zoeten,
U zult mijn laatste vermoeidheid
verlichten,
U zal over mijn dromen waken
en zult mijn tranen wegvegen.

U zult ons morgen weer de fakkel
van licht en vreugde geven,
en voor de donkere uren die U nu gaat
brengen,
zult U mij een levende ochtend geven.
Amen

Uithoudingsvermogen

Geef niet op
Hoewel het leven soms pijn doet.
Zelfs als de muren te zwaar zijn
en lijkt de tijd je vijand.

Geef niet op
ondanks de tranen.
Ze doorgroeven je gezicht
en je innerlijk te vaak
Hoewel de afstand met je naasten
onoverkomelijk lijkt.

Ook al is vandaag de liefde een moeilijk
verlangen en je bent vaak geraakt
De angst, de pijn, de eenzaamheid,
het verdriet en herinnering.
Geef niet op

Omdat je nog steeds in staat bent
om te worstelen, te lachen, en te hopen.
Om, zo vaak als nodig ,op te staan.

Je armen moeten nog veel doorstaan,
Vele omhelzingen, en je ogen
zullen ongelooflijke landschappen zien.

Misschien als je in de spiegel kijkt,
herken je het mooie niet.
Maar God wel. God kent jou

En omdat Hij je kent,
blijft Hij in je vertrouwen
en in je geloven

Hij weet, net als de gewonde vogel,
je vleugels zullen helen
en je weer zult vliegen,
Hoewel het nu onmogelijk lijkt.

Geef niet op
Dat er mensen zijn die van je houden,
onvoorwaardelijk,
en roepen je om het te geloven **Amen**

José María Rodríguez Olaizola sj

Lezing

**Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus?:
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of
armoede, gevaar of het zwaard ? Maar wij zegevieren
in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft
liefgehad.**

Rom 8, 15.17

De Pelgrimskaars

Op dit moment, alleen bij het licht van de kaarsen
en het verlichte altaarstuk, wordt het ritueel van de
pelgrimskaars uitgelegd:

De kaars gaat van hand tot hand van elke pelgrim
en geeft hen de gelegenheid om dit te delen in je
eigen taal of door middel van zang of stilte over de
ervaringen van de dag, of wat je op dat moment ook
maar inspireert.

Aan het eind van dit delen bidt iedereen, staand,
het Onze Vader ieder in zijn eigen taal. We eindigen
met de hart-tot-hart pelgrimsomhelzing.

Buen Camino

